



Onderwerp: Verzamelde dromen gemeenteleden Pniëlkerk in het kader van “Loslaten en Opnieuw Beginnen”.

Zoals bekend wordt binnen de PGA in verschillende groepen nagedacht en gesproken over “Loslaten en Opnieuw Beginnen”. Zo ook binnen de wijkgemeente van de Pniëlkerk, recent nog tussen de wijk-kerkenraad en leden van de verschillende themagroepen.

Naar aanleiding hiervan is ook aan u als gemeenteleden gevraagd naar uw dromen van kerk zijn, waarbij er 3 vragen zijn gesteld. Hierop hebben wij een aantal dromen mogen ontvangen die wij graag met u willen delen. Dit met toestemming van alle auteurs, maar wel geanonimiseerd. In 1 ingezonden stuk zijn ter verduidelijking gefingeerde namen gebruikt.

De dromen zijn in deze verzameling in een willekeurige volgorde geplaatst.

Uitgangspunt waren de volgende vragen:

- a. wat is uw droom over hoe we in 2025 onderdak zijn?
- b. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn?
- c. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving?

Droom 1:

Gemeenteopbouw vanuit ons gezamenlijk geloof in Jezus Christus

Vertrekpunt is ons gezamenlijk geloof in Jezus Christus. Verschillen in beleving mogen er zijn en worden gewaardeerd. Dit komt tot uitdrukking in de vieringen, maar ook in de omgang met elkaar. We zijn een groeiende en bloeiende gemeente, die gekenmerkt wordt door zien en gezien worden. Daarom is deelname aan de PGA niet vrijblijvend. Er wordt – naar vermogen - een actieve rol en bijdrage verwacht, want we zien onszelf als volgelingen van Jezus Christus met een opdracht in en voor de wereld en voor elkaar.

Het gebouw

We verkopen al onze gebouwen en bouwen een nieuwe kerk, met voldoende zaalruimte, een grote ontmoetingsruimte en voldoende parkeerplaatsen.

(De plaats waar nu de Pniëlkerk staat, heeft vermoedelijk genoeg oppervlakte om dit te realiseren). Van binnen is het een multi-functionele ruimte met vouwwanden, waardoor je grotere en kleinere aantallen gemeenteleden kunt ontvangen en het toch een knusse ruimte blijft voor grotere en kleinere vieringen en bijeenkomsten. (Ik denk dat ca. 800 zitplaatsen voldoende is). Een liturgisch centrum in het midden en daaromheen in een halve cirkel de zitplaatsen. Een goed orgel, goede akoestiek en moderne geluidsverbindingen zijn een must.

De organisatie

Er zijn taakgroepen voor verschillende onderdelen: pastoraat, diaconaat, jeugd- en jongeren, beheer, vieringen, vorming & toerusting, communicatie, media enz.

Coördinatoren van deze taakgroepen maken deel uit van de algemene kerkenraad.

Er is een dagelijks bestuur met mandaat om tot een vastgestelde grens (zie Kerkorde) besluiten te nemen, waarover later verantwoording wordt afgelegd.

Er komt een indeling in clusters van straten. Voor een groepje straten (ca. 8-10 adressen) wordt gezocht naar een contactpersoon. Deze contactpersoon zorgt voor de verbinding tussen de adressen en de PGA door omzien naar elkaar, zoals bij ziekte, verjaardagen, (evt. kerk-balans) enz. en heeft ook een signalerende functie naar de pastoraats- en diaconaatgroep wanneer specialistische hulp noodzakelijk of wenselijk is.

Een contactpersoon kan ook initiatieven nemen om de onderlinge verbinding tussen de adressen te bevorderen, bijv. door gezamenlijke activiteiten te initiëren of door behoeften aan vorming en toerusting te signaleren naar de taakgroep.

Het aantal ambtsdragers is beperkt. Zij hebben een coördinerende, meer organisatorische functie m.b.t. de taakgroepen.

Ik realiseer me dat het minder een droom en meer een visie is, die nog veel verder uitgewerkt kan/moet worden, maar in 1^e aanleg lijkt het me wel voldoende.



Droom 2:

Die vraag splitsen we in drieën:

- a. wat is uw droom over hoe we in 2025 onderdak zijn?
- b. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn?
- c. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving?

Reactie

- a. Ik denk aan één nieuwe locatie om kerkdiensten te houden, waarbij nieuw niet automatisch nieuw gebouw betekent maar wel een locatie die redelijk centraal ligt, geen direct verband heeft met één van de bestaande wijken/gebouwen, omdat iedereen moet los laten om samen opnieuw te kunnen beginnen. De huidige PGA is een samenstel van 'bloedgroepen', waarin behoudens de Ontmoeting, in mijn beeld te weinig verschil is om niet te kunnen samensmelten. Deze locatie moet dusdanig multi-functioneel zijn dat ook doordeweekse bijeenkomsten een plek kunnen vinden. Mogelijk ontstaat dan een plek waar een ieder zich thuis voelt. Alleen van kerkdiensten moet je dat ook niet hebben.
- b. 2025 is in mijn ogen te vroeg om echt één gemeente (gemeenschap) te zijn maar ik hoop wel dat we een eind op weg zijn dat te worden. Samenwerking zou wel veel eerder kunnen plaatsvinden, zoals nu al soms gebeurt (bv GK en Pniël).
- c. Het zou mooi zijn als er wat meer locaties zijn, verdeeld over de stad waar samenkomsten/vergaderingen gehouden kunnen worden. Noodzaak daarvan is beperkt en vooral nodig voor mensen die wat minder mobiel zijn... Want hoe groot is Almelo als je voor een vaccinatie naar Enschede, Borculo of Markelo moet?
Wat mij betreft mag een gebouw als de Schouw een centrale rol vervullen.
Ik weet niet zo goed of een 'herkenbare locatie' in de wijk heel nodig is. We zijn geen gemeente met veel 'spontane aanloop', waarbij ik verwijs naar het matig succes van initiatieven van wijlen Jaap van Selm op de dinsdagochtend. Betrokkenheid van gemeenteleden loopt in hoge mate via de diensten en het bezoekwerk.

Droom 3:

Mijn dromen op de 3-tal vragen zijn de volgende:

- Wat is uw droom hoe we in 2025 onderdak zijn?
Een gebouw centraal in de stad voor alle leden van de PGA, waar ruimte is voor allerlei kerkelijke vieringen door verschillende (3) modaliteiten, waar je tot rust kunt komen en waar je elk moment binnen kunt lopen of een kaarsje aansteken. Hierbij kan ook gedacht worden aan ruimten voor kleinere samenkomsten of vergaderingen.
En decentrale locaties voor mensen in de wijken in hun directe omgeving, laagdrempelig, voor een ontmoeting, een praatje, met een vraag kunnen komen en direct kan worden geholpen.
- Wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn?
Vanuit ons geloof samen (allemaal) als "nieuw in-gekomenen, leden van de PGA" kerkelijke samenkomsten kunnen vieren, met elkaar in gesprek kunnen komen vanuit heel verschillende invalshoeken en elkaar daarin respecteren.
- Wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving?
Vanuit ons geloof c.q. identiteit hulp bieden aan mensen aan de onderkant van de maatschappij ongeacht hun wel of niet kerkelijke achtergrond. Hulp kan gericht zijn op b.v.: materiële of financiële hulp, belangstelling tonen, mensen ergens naar toe brengen (zie ook decentrale locaties).



Droom 4:

a. Wat is uw droom over hoe we in 2025 onderdak zijn?

Hoe ziet mijn ideale kerkgebouw eruit.

Maakt mij niet uit waar in de stad, maar in ieder geval bereikbaar voor iedereen met voldoende parkeerplekken en fietsenstalling.

Het gebouw: Ik zie het zo voor me: een hal met garderobe, een soort foyer (groot) met mogelijkheid al voor een ontmoetingsgesprek, vanuit foyer de mogelijkheid om naar meerdere zalen te gaan. In elke zaal kunnen stoelen geplaatst worden rondom een centraal punt, liturgische tafel, doopvont, paaskaars, dit alles is verplaatsbaar en anders in te delen, zodat de zalen door de week voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Verschillende zalen met verschillende vieringen bijvoorbeeld: een traditionele viering, een kinderviering/kliederkerk of gezinsviering, een stilteviering of Taizé.

Het zou mooi zijn als er per zondag 2 vieringen plaats kunnen vinden. Met afhankelijk hoe het een ieder bevalt, maandelijks vaker een traditionele of andere viering.

Na de viering is er de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken, elkaar te ontmoeten en te praten over de viering of wat jou nu juist aansprak in de andere viering, die dan net niet bezocht is door degene waar jij mee staat/zit te praten.

De diensten beginnen op de zelfde tijd en einddoel is dan ook ongeveer het zelfde tijdstip om elkaar niet tot last te zijn.

Het gebouw beschikt over een keuken voorzien van apparatuur en serviesgoed en bestek.

Door de week is het gebouw multifunctioneel, De zalen zijn flexibel in te richten tot vergaderzalen, zaaltjes voor catechese, clubwerk, mogelijkheid om daar eens in de maand te koken voor een ander, zodat het samen eten voor degene die daar behoefte aan heeft ook kan of voor koren. Dus een piano is zeker gewenst.

b. Wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn?

Mijn droom zou zijn een gemeente waar een ieder zich thuis voelt. Waar iedereen op de zondag zijn geloof kan beleven wat bij haar of hem past. Of je nu jong of oud bent. Naar mijn idee past dit perfect in mijn droom hoe het gebouw er uit zou moeten zien, waar plek is voor iedereen en waar de jeugd ook een plek kan vinden.

c. Wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving?

Een open relatie met de omgeving, waar een ieder binnen kan komen voor een praatje, een stille moment of waar je samen kan koken voor een ander en zo op een andere manier elkaar ontmoeten. Dat de "kerk" het middelpunt is van de omgeving

Droom 5:

Hier onze bijdrage aan de dromen van de vernieuwde PGA.

A] Ons idee is om op 2 bestaande locaties te kerken, omdat naar ons idee de stad te groot is om op 1 plek te gaan kerken.

Als je op 1 plek gaat zitten dan moet je op 2 plekken wat huren om in de wijken actief te zijn wat weer extra kosten met zich meebrengt.

In het centrum is het moeilijk parkeren. Wat ook een rol speelt is het aantal kerkgangers dat nu in de bestaande kerken komt.

Het energie neutraal maken van oude gebouwen is al een grote klus, daarom kijk ik naar bij welke gebouwen kun je dit het voordelig en makkelijk doen.

Parkeren bij de Pniel en Noach is geen probleem. In het centrum levert dit problemen, mensen worden ouder en gaan dus met de auto.

Onze voorkeur gaat dus uit naar 2 gebouwen, de Pniel en de Noach gezien deze al in ons bezit zijn. Er is veel ruimte voor eventueel bijbouwen als dat noodzakelijk is.



Er moeten genoeg zalen zijn om te vergaderen en actie te ondernemen, opvang daklozen, ex-gedetineerden, kookprogramma voor mensen die alleen zijn, jongeren een eigen zaal die ze zelf kunnen aankleden, kerkelijk bureau in de oude kosterswoning Pniël.

B] Aangezien wij voor 2 gebouwen gaan kun je voor 2 verschillende geloofsovertuigingen gaan waardoor de mensen ook wat te kiezen hebben.

Dan zijn er ook niet op verschillende tijden diensten, men hoeft niet te kiezen tussen vroeg of laat maar in welke kerk wil ik de dienst bijwonen.

De gemeente moet er zijn voor de maatschappij en niet voor ons alleen, de zondagse dienst is belangrijk maar de medemens is net zo belangrijk, zie hierboven.

Dat er bepaalde diensten gezamenlijk mogelijk zijn met alle kerken, een buitendienst en startzondag in het Beeklustpark.

C] Onze droom is dat er een gemeente in Almelo is die omkijkt naar de medemens en dat de viering op zon- en feestdagen ook een waar feest mag zijn.

Droom 6:

Vanaf 2025 is er iedere zondag een kerkdienst voor en door de PGA. Het zijn diensten waarbij iedereen, dus heel Almelo, zich welkom mag heten. Daarnaast zijn er ook kleinere vieringen, op andere tijdstippen in diverse wijken. De aard van de vieringen is heel divers. Zo kan de ene keer een Johan de Heer dienst op het programma staan en de andere keer een vrijzinnige viering, of iets hier tussenin. De diensten/vieringen zijn een bron om gevoed te worden in het geloof. Iedereen kan zo zijn of haar geloof op geheel eigen wijze ervaren. Tegelijk zijn de vieringen pastoraal en diaconaal van karakter. Men ontmoet elkaar ook na de dienst, met een gezellige kop koffie.

Voor deze vieringen is één centraal gebouw nodig. Ik droom dat de Grote Kerk dat wordt, en dat dit financieel zo geregeld wordt, dat we ons budget van "Loslaten en opnieuw beginnen" niet overschrijden. Daarnaast zijn er in de wijken ruimtes waarbij een groep van ongeveer 30 mensen in een viering bijeen kan komen. Omdat deze vieringen op andere dagen en met een ander thema zijn, is men vrij om door heel Almelo deze vieringen bij te wonen.

In alle ruimten komen gemeenteleden en gasten bijeen. Niet alleen voor vieringen, maar ook voor een huiskamergesprek, een themagroep, een gebedsgroep of zelfs een dansgroep enz. Ook voor vergaderingen en het verdelen van de pastorale en diaconale taken, kan zowel van de centrale stadsruimten als van de wijkruimten gebruik gemaakt worden.

In de "Hallo Almelo" en andere (Wijk) kranten, staat duidelijk aangegeven wanneer er wat te doen is bij de PGA. Interviews met cursusleiders over de rouwverwerking- of echtscheidings- of muziek- en geloofsgroep enz. worden goed en "groots" aangekaart. Laten we ons zichtbaar maken.

Zichtbaar ook naar Almelo als Gemeente. Daar waar we al zichtbaar zijn, zoals bij schuldhulpmaatje en de boodschappenmand, gaan we verder. Daar waar we minder of niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld naar vluchtelingen, op (middelbare) scholen en buurthuizen zetten we onszelf op de kaart.

Dat is mijn droom, zo zou het Licht zich kunnen verspreiden.

Droom 7:

Qua onderdak hoop ik op een onderhoudsarm, kosten- en energieneutraal flexibel onderkomen met ruimte voor zeer verschillende diensten en activiteiten (die 50.000 per jaar kunnen we dan inzetten voor steunpunten in de wijken en activiteiten!!)

Qua gemeente-zijn hoop ik op gemeenschap van zeer divers pluimage 'waarin het echt over iets gaat en tegelijk niets moet'



Qua verbinding met onze omgeving - en dit heeft ook met onderdak te maken - droom ik van een laagdrempelige plek waar mensen voor koffie, een luisterend oor, een maaltijd en diaconale vragen kunnen binnenlopen. (ik zou het logisch en wenselijk vinden dat Linkt, Present en Schuldhulpmaatje op dezelfde plek zitten!!)

Droom 8:

Hier mijn ideetjes voor een vernieuwde pga.

a. onderdak

Het gebouw zal rond zijn, dat straalt vriendelijkheid uit.

Het zal energieneutraal zijn, goed geïsoleerd, met zonnepanelen, groen dak.

Wij hebben als gemeente een voorbeeldfunctie daarin.

De kerkzaal is ook rond, dus geen "podium." De voorganger wordt omringd door de gemeenteleden. (zie Elisakerk).

Wel een echte kerktoren, met klok.

b. gemeente

In principe zijn we nu wel open voor een ieder, in de praktijk blijkt dat er een enorme drempel is. We moeten letterlijk open deuren hebben. Mensen naar binnen halen door bv een lunchcafé te exploiteren, en gratis lunchconcerten van koren oid. Een kringloopwinkeltje opzetten, er zijn genoeg ouderen die kleiner gaan wonen. Met al die kerken samen moet dat toch financieel mogelijk zijn.

c. gemeente naar buiten

Wij zijn als kerk erg op ons zelf gericht. We moeten niet alleen de kerk open maken, maar ook zelf naar buiten treden.

Bv contact leggen met gedetineerden, daklozen, mensen aan de rand van de samenleving.

En psychiatrische patiënten, drugsverslaafden. Bv in Almelo heeft de christelijke Zorggroep Manna een vestiging. Veel raakvlakken om daar binnen te komen.

ik zou het geweldig vinden als iets dergelijks gerealiseerd zou kunnen worden.

Droom 9:

Wat onze dromen zijn voor 'de vernieuwde PGA'??

Die vraag splitsen we in drieën:

a. wat is uw droom over hoe we in 2025 onderdak zijn?

b. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn?

c. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving?

Ad a). Mijn droom is dat we 1 centrale ruimte hebben om te kerken. De hoofdkerk zeg maar. Bij die kerk is ook ruimte voor kindernevendienst en consistorie en koffiedrinken na de dienst. Alles op 1 plek zou mooi zijn maar vind ik geen harde voorwaarde. MAW als de Schouw als afzonderlijke locatie zou blijven bestaan voor heel veel ander kerkenwerk, los van de centrale kerk, dan kan ik daar mee leven. Daarnaast lijkt het mij goed om verdeeld over de stad (kerk) ruimten te kunnen huren voor de 2^e dienst op de zondag. Dat worden Oost, West en Noord en Zuid ook eens bediend, risico bestaat dat mensen uit die wijken dan alleen nog die dienst bezoeken. Dus toch 2 diensten in de centrale kerk? Dat vind ik een lastig vraagstuk.



Ad b.) Mijn droom mbt de samengestelde gemeente is dat we de eigenheid van de 4 gemeenten die we samenvoegen niet zo maar wegdoen of "met geweld" willen samenvoegen, maar dat we elkaars "eigen - aardigheden" durven waarderen, en elkaar herkennen als volgers van Christus en daarom met overtuiging samen verder trekken op de geloofsweg.

Waar ik bijzondere aandacht voor wil vragen is de diversiteit in de gemeente tussen denkers en doeners. Er is het risico dat we alleen "denkers en praters" overhouden als we samenvoegen. Binnen PKN zijn we op het Woord gericht, maar zoals de dinsdag onderhoudsploeg, "de Levieten", en die zullen elders ook zijn. Daar moeten we zuinig op zijn. Daar moeten we oog voor hebben en ook voor hen weer een zinvolle plek vinden. Ik wil een lans breken voor een gemeente waar plek is voor laag en hoog opgeleid. Voor denkers en doeners. Voor autochtoon en allochtoon. Et cetera.

Ad c.) Van mij mag de kerk activistischer worden dan ze nu is. Dat hoeft niet door meer te getuigen. Dat kan door meer te doen Of het zichtbaarder te maken wat we doen. Schuldhulpmaatje, diaconale giften, maar misschien ook oproepen om mee te doen met bepaalde protesten? Of zoals in de Pauluskerk in Rotterdam? Asielzoekers onderbrengen? Gewoon laten merken dat we als christenen een mening hebben over maatschappelijke thema's in de stad Almelo of NL en dat laten blijken? Meer maatschappelijk engagement. Zoals in de tijd van de Vredesbeweging? Vanuit goed "rentmeesterschap" is er genoeg om zorgen te hebben en actie te voeren. Al is het maar een vuilnis prikactie in de straten rondom de kerkgebouwen.....
Het is maar een korte droom, hierna schrok ik wakker.....

Droom 10:

Mijn droom is een kerkgemeenschap met een grote verscheidenheid aan diensten/activiteiten
Waar jong en oud zich in kunnen vinden.
In een van de bestaande kerken die hier het meest geschikt voor is,
En waar de verbinding als gemeente het meest tot uiting komt.

Droom 11:

Beantwoording van de voorliggende opdracht: (De impressie gelezen hebbende)

a. Onderdak.

Wij kiezen voor de kerken in het centrum van de stad. Grote kerk en de Bleek.
Een 1^e advies: Zoek toenadering tot de burgerlijke gemeente. Breng samen de beide gebouwen onder in een stichting, maak daarbij afspraken over de exploitatie etc.
Het wordt tijd dat kerk en samenleving elkaar gaan ontmoeten.

b. Gemeente zijn.

De uitspraak gedaan in de werkgroep "Identiteit en pluriformiteit": "Het gaat echt ergens over, maar alles kan en niets moet", verontrust ons.
Daarom nog maar een keer herhaald:
Streven naar 2 wijkgemeenten met elk een eigen predikant, met te onderscheiden denominatie, respectievelijk: met de kenmerken voor wijkgemeente 1. Midden-orthodoxie en wijkgemeente 2. Vrijzinnigheid.

c. Gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving.

De kerk moet zichtbaar en merkbaar zijn in de wijk, anders schiet de kerk onherstelbaar te kort.



Een 2^e advies: Vorm daartoe met de burgerlijke gemeente een tweede stichting, waarin wij de gebouwen Pniël en Noach "om niet" overdoen aan de burgerlijke gemeente, beding daarbij dat zij de exploitatie op zich nemen en wij het vruchtgebruik, voor 50 jaar met een optie voor nog eens 50 jaar, krijgen.

Tenslotte: God zijn onmisbare nabijheid en zegen, zij met u allen.

Een allerlaatste advies: Lees Trouw van dinsdag 1 juni 2021 over Chris van Dam, hoe kerk en gemeente Den Haag met elkaar samenwerken., ten behoeve van haar burgers.

Droom 12:

- A. We blijven hopen dat de Pnielkerk gehandhaafd kan blijven na 2025
Daar deze kerkgebouw diverse mogelijkheden heeft voor het randgebeuren.
Mede ook het aanzicht de uitstraling van een kerk heeft.
De verbondenheid zal hierdoor versterken
- B. Dat er een mooie nieuwe band ontstaat tussen alle wijken.
Gezamenlijke activiteiten, zoals een wandeling in combinatie met rolstoelers en scootmobielen.
Fietstochten met thema's voor lange en korte afstanden.
Een koffie/thee inloopochtend voor gezellig samenzijn, goed voor de eenzaamheid en de onderlinge band.
- C. De jeugd erbij betrekken: Ervaring uit het verleden de zondagsschool.
Elke zondag waren er 2 onderwijzeressen van de school die dit verzorgden in hun schoolgebouw.
Eens in de maand gingen we naar de Kerk (Jeugddienst)
Kan nog steeds met plezier terugkijken naar deze periode.
Hier kwamen ook kinderen van de school waarvan de ouders niet kerks waren.
Het zou fijn zijn om meer jeugd in de kerk te krijgen

Droom 13:

Droomgedachten over hoe gemeente te worden in 2025 en later.

Droom 2025 onderdak

- > minimaal 1 plek voor fysieke kerkdiensten.
- > minimaal 2 plekken voor vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten, e.d.

Droom 2025 gemeente

- Droom = 1 levende actuele inspirerende gemeenschap.
- > gevarieerde kerkdiensten houden qua inhoud, tijdstip, zowel fysiek als online.
 - > gevarieerde informatie aanbieden over Christelijk geloof, Bijbel, zingeving, hulp, goede doelen, etc.

Droom 2025 omgeving

- Droom = actieve gemeente in samenleving, ook in contact met sociale en niet-christelijke instanties.
- > als gemeenteleden meer in de samenleving actief zijn qua contacten, interacties, hulp, zingeving, e.d.
 - > relaties zoeken en onderhouden in de buitenkerkelijke samenleving, zoals Almelo Sociaal, Present, Avedan, Schuldhulpmaatje, enz.



Droom 14:

Wanneer je s' nachts een droom hebt gehad, weet je meestal in de ochtend niet meer waar het over ging. Maar zaken m.b.t het project: "Loslaten en opnieuw beginnen," bezorgen ons hoofdbrekens. Wij zijn op leeftijd gekomen en nu wordt ons gevraagd om dingen te bedenken waarmee onze jongere leden van de gemeente verder kunnen. We willen toch enkele gedachten op papier zetten en daarmee trachten de discussie op gang te brengen.

Binnen de postcodes 7605, 7606 en 7609 wonen ongeveer 21000 personen.

Op het aantal inwoners van de stad Almelo, ruim 73000 is dat bijna 29 %.

En eigenlijk midden in dit gebied staat de Pniëlkerk, met daarnaast nog een woning. Een mooi terrein om iets mee te ondernemen.

Wanneer de kerk gemoderniseerd zou worden, en dat mag toch wel na ruim 60 jaar, zou men op het terrein waar nu de woning op staat een gebouw kunnen bouwen met een mooie zaal accommodatie en een aantal kleine zalen te gebruiken voor verschillende activiteiten. Dan heeft men ook in dit deel van de stad de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. Voor allerlei bestemmingen, gerelateerd aan missionair werk is dan een goede voorziening voorhanden.

Dichtbij de mensen, misschien werkt dit wel drempelverlagend voor veel mensen. Je hoort vaak dat mensen niet durven aangeven dat ze het niet meer zien zitten, dat ze het niet redden alleen. Als je dan in je eigen woonbuurt terecht kunt, kan dit vertrouwend werken.

Voor ons geldt dan ook dat we graag zouden zien dat de Pniëlkerk bewaard blijft voor onze gemeente, maar daarnaast ook een ruimere plaats moet inruimen om activiteiten die tot nut kunnen zijn van de hele gemeenschap in het zuidwesten van de stad.

Wij wensen u wijsheid toe.

Droom 15:

Er was eens.....

Er was eens een familie in Almelo.

Opa Wiert, oma Marietje, zoon Sijmen met vrouw Tetske en de kinderen Milou (8), Sam (11) en Marjolein (14).

Iedere zondag gingen ze naar de kerk. Een gebouw met fijne kerkzaal, deze was om te bouwen tot ruimte(s) voor verschillende activiteiten. Tegelijk waren naast deze zaal ook wat extra ruimtes om te gebruiken voor oppas, voor kindernevendienst, voor jeugdkerk, enz. En niet te vergeten een fijne keuken waar de koffie en ranja gemaakt werd.

Ze vonden daar allemaal hun plek.

Soms was er een dienst voor iedereen. Milou ging dan naast oma zitten. Ze kon genieten van oma wanneer er een wat oudere psalm gezongen werd door oma. Oma kon dan helemaal meegaan in dat lied.

Marjolein zat naast opa. Wat kon opa ervan genieten wanneer Marjolein enthousiast meezong met een voor hem onbekend lied. Maar de liefde waarmee Marjolein dit zong, ontroerde hem.

Sam vond eigenlijk alles wel goed, hij zat te wachten op het moment dat hij naar de nevendienst/jeugdkerk mocht samen met zijn vrienden. Dat was voor hem kerk.

Daar werden de verhalen verteld zo hij ze graag wilde horen. Maar ook gingen ze nadenken hoe hun een dienst zouden willen doen. En weet je, deze dienst is ook echt gehouden. Zo gaaf. We mochten zelfs zelf muziek maken. Dus Sam deed mee op zijn gitaar.



Ook waren er diensten voor de mensen die ervan hielden om veel andere liederen dan uit het liedboek te zingen en dan het liefst met een band erbij. Geen lange preek, maar een mooi woord en veel zingen, kaarsjes aansteken en opschrijven waar je voor wilt bidden. De dominee leest dit dan voor.

Hier ging de familie ook graag naartoe. Met z'n allen, om er voor elkaar te zijn, om elkaar te steunen, hoe ze hun geloof ook wilden beleven.

Dan had je nog kerk op schoot, voor de aller, aller kleinsten. Marjolein en Sam mochten daar helpen met kerk versieren, zingen met de kinderen enz. Dat waren geweldige momenten. Oja, die diensten waren ook lekker kort. Ook niet verkeerd toch?

Ook hadden ze een keer bedacht om een zangdienst te houden met allemaal liederen uit een wat oudere bundel, hoe heet die ook alweer..... Oja, Johannes de Heer. Opa en Oma genoten met volle teugen. Wat bijzonder om dit mee te maken vonden Sijmen en Tetske, hun ouders zo zien genieten.

En zo waren er meer mooie momenten in de kerk voor iedereen.

En weet je wat zo bijzonder was.

Iedereen genoot van elkaar. Voor iedereen was er wat te beleven. Soms samen, soms in aparte diensten.

Het allerbelangrijkste was dat niemand vond dat hij of zij het belangrijkste was. Dat het moest zoals hij of zij het wilde. Iedereen was belangrijk. En er was veel respect voor elkaar en voor elkaars manier van vieren.

De oudere generatie kon langzaam loslaten en het overgeven aan de jongere generatie. En ze hielpen hier graag aan mee, want ze wilden blijven genieten van alle generaties met elkaar. En wanneer hun zouden zeggen, het moet zoals wij het willen, dan wisten ze dat de jongeren weg zouden lopen.

En zo kunnen ze nog lang samen naar de kerk gaan.