

Protestantse Wijkgemeente Pniël Almelo



Scriba / secretariaat:
Nelleke Veurink
Loofgang 46
7609 ZR Almelo
Tel.: 0546 – 81 62 48

scriba.pniel@pga-almelo.nl
www.pga-pniel.nl

Actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk!”



Beste leden van de Pniël-wijkgemeente,

Hartelijk dank dat u de gemeente van de Pniëlkerk steunt, zowel met uw betrokkenheid als financieel. Uw steun maakt het mogelijk dat onze kerk een plek van betekenis is voor velen in onze stad Almelo. Een plek waar mensen ontdekken en ervaren dat mensen en God **om hen geven**. Met uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u het mogelijk dat het werk van onze kerkelijke gemeente verder gaat. Doet u weer of voor de eerste keer mee?

Door samen te zingen en te bidden, te vieren dat God **om ons geeft** en met Zijn liefde ons troost en inspireert. Zo is de kerk de plaats waar jong en oud op adem kunnen komen.

Door verdriet en vreugde met elkaar te delen en zo te merken dat er **om je gegeven wordt**. Zo is de gemeente voor velen een plek waar mensen de (Geest.) kracht vinden om na een ingrijpende ervaring gesteund door anderen weer verder gaan.

Door in persoonlijke ontmoetingen **om elkaar te geven**. Vrijwilligers en onze predikant ds. Marco Montagne bezoeken velen om het meeleven met elkaar gestalte te geven.

De diaconie, schuldhulpmaatje en de boodschappenmand helpen om ook het **praktisch om elkaar geven** handen en voeten te geven. Zij helpen mensen die geïsoleerd komen te staan weer deel te kunnen nemen aan de *samenleving*.

Onze gastvrouw Jacqueline Meupelenberg **geeft om gastvrijheid**, opdat koren hun passie kunnen beoefenen, verenigen, kringen, vergaderingen - of wie zomaar binnenloopt - er een thuis vinden.

Graag laten we al deze activiteiten doorgaan, bouwen we ze uit of nemen we nieuwe initiatieven. Dat kan alleen met uw steun, als u **voor uw kerk geeft**. Omdat u bij de gemeente van de Pniëlkerk betrokken bent, durf ik u te vragen: wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2019 licht te verhogen?

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerkelijke gemeenschap een plek waar “**geven om**” geen lege woorden blijven. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage!!

Met hartelijke groet,

Henk Hoornweg, voorzitter wijkkerkenraad

Vanwege vereenvoudiging van de geldwerving zijn sinds vele jaren de acties voor Kerkbalans en Diaconie gecombineerd. Van uw toezegging gaat 6% naar de diaconie, tenzij u een andere verdeling aangeeft.

Actie Kerkbalans 2019: "Geef voor je kerk!"

Hierna vindt u een korte impressie van een aantal activiteiten die het afgelopen jaar in of met betrokkenheid van de Pniël-wijkgemeente hebben plaatsgevonden.



Samenwerking met Stichting Help Oost Europa

Met ondersteuning van gemeenteleden die diaconale activiteiten een warm hart toedragen wordt hulp geboden aan mensen in Roemenië die geen of onvoldoende middelen van bestaan hebben. Door de stichting wordt materiële en financiële hulp gegeven voor voeding, medische zorg, scholing, huisvesting en warmte. In bijzondere gevallen kan de stichting een beroep doen op de diaconie.



Eén van de succesvolle projecten is "zaden en pootaardappelen". Het helpt mensen

aan voedsel, het bevordert de zelfredzaamheid en mensen krijgen weer eigenwaarde. Wat zij teveel hebben kunnen zij delen.

Mijn kerk inspireert...

In de kerstnacht in het donker naar de Pniëlkerk gaan uitgenodigd door midwinterhoornblazers, in de met kaarsen sfeervol verlichte kerk wat aarzelend een plekje zoeken, bekende en minder bekende kerstliederen zingen tegen het donker in, even kijken naar de kerststal, het oude verhaal



horen dat Gods Zoon het licht in de wereld brengt, en dan: tijdens de gebeden naar voren komen en een kaarsje aansteken voor iets of iemand die ik wat meer licht gun, dat licht aan elkaar doorgeven, ervaren dat het licht waarin ik mag delen dat ik dat aan anderen doorgeef.... ' Ontroerd ga ik naar huis – er is iets in mij ontvlamd. Mooi om zo in je wijkkerk samen Gods vrede te vieren

Diaconie

De diaconie werkt nauw samen met het College van Diakenen, met name daar waar hulp van gemeentelijke instanties nodig is of financiële ondersteuning moet worden verleend. Er wordt vervoer geregeld voor mensen die zondags een kerkdienst willen bijwonen. Maar ook voor degenen die familie of bekenden willen bezoeken of voor onderzoek naar een ziekenhuis moeten. Tevens wordt gezinnen de mogelijkheid geboden op vakantie te gaan.

Linkt

Onder de naam Linkt wordt in Almelo vorm gegeven aan stadspastoraat. Ook vanuit de Pniël wijkgemeente wordt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.



Linkt wil een open gemeenschap zijn in de Stad van Almelo waar mensen ervaren dat God er is, dat Hij ons hoort en dat Hij mensen kan veranderen. Tegelijk is Linkt een plek waar je op zoek kunt gaan naar God. Er wordt veel rekening gehouden met mensen die voor het eerst een kerk bezoeken en die kritische vragen hebben over het christelijke geloof. Hun aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Er wordt geprobeerd van hun vragen te leren en het evangelie zo uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen en de relevantie ervan in kan zien. De sfeer is dan ook huiselijk, open, positief en ontspannen. Je mag gewoon jezelf zijn.

Op de website van Linkt (www.linkt.life) vindt u informatie over bijeenkomsten die worden gehouden op het adres Touwbaan 58, Almelo.

Stadspastoraat: iedere donderdag 10:00 – 12:30 uur
Pleisterplaats: iedere tweede woensdag van de maand 17:30 – 19:30 uur
Linkt bijeenkomst: iedere 3e zondag van de maand 13.30 – 15.00 uur